



NIEUWSBRIEF ElkWelzijn

Welkom in 2020 <<Voornaam>>!

We wensen je een sprankelend nieuwjaar met veel inspiratie, gezondheid en verbinding. Ook in 2020 ben je weer van harte welkom bij ElkWelzijn. We zijn er voor alle inwoners van Culemborg.

Onze missie is een stralend Culemborg, waar mensen zich met elkaar verbonden voelen en naar elkaar omkijken. Waar iedereen zich thuis voelt en mensen met respect met elkaar omgaan.

Loop eens binnen bij een van de vrijwilligerssteunpunten, drink een kop koffie in Bolderburen, kom chillen in de jongerenruimte, sluit aan bij een mantelzorgtrefpunt, leer beter Nederlands in het Leerhuis, orden je papieren bij de Formulierenbrigade, meld je aan om maatje te worden voor een ander, of vraag zelf hulp van een vrijwilliger.



De mogelijkheden zijn eindeloos. Met jouw inzet, maken we er een prachtig jaar van.

Doe je ook mee in 2020?

Namens alle medewerkers en vrijwilligers van ElkWelzijn,

Dorine Ottevanger

Start mantelzorgtrefpunt op 14 januari

Zorg jij voor een ander? Dan ben je van harte welkom bij het Mantelzorgtrefpunt! Een maandelijkse bijeenkomst om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen en informatie te krijgen over mantelzorg. Het 1e mantelzorgtrefpunt is op dinsdagavond 14 januari van 19.30 uur tot 21.30 uur. Iemand van het Sociaal wijkteam vertelt over wat zij doen en voor jou kunnen betekenen.

[Bekijk alle data en locaties](#)



Feest! Bolderburen bestaat 1 jaar

Het is alweer 1 jaar geleden dat buurtbewoners starten met het organiseren van allerlei activiteiten in Buurtcentrum Bolderburen. Inmiddels is er elke dag wel iets te doen! We willen het 1-jarige bestaan graag met je vieren. Op dinsdag 14 januari van 16 tot 22 uur zijn er diverse activiteiten en de kookclub zorgt voor een hapje en drankje.

[Kom je ook?](#)



Evacuatie 1995: Praat mee aan de tafels vol verhalen

Waarom moesten 140 duizend inwoners van de Betuwe in 1995 op de vlucht voor het water? Hoe kijken ze erop terug? Wat is jouw verhaal? Onder het motto 'Tot aan de Lippen' staat Culemborg van 27 januari tot en met 2 februari 2020 stil bij de evacuatie van de Betuwe, 25 jaar geleden.

Op verschillende locaties in de stad houden we in de periode 27 januari tot 2 februari verhalenmiddagen waarin we met zijn allen terugkijken op die spannende dagen. Of waren ze juist helemaal niet spannend?

We horen het graag. Kom maar op met die verhalen!

[In gesprek over de evacuatie](#)



[Share](#)

[Tweet](#)

[Forward](#)

Copyright © 2019

ElkWelzijn, Meerlaan 22 4103 XZ Culemborg

0345 - 51 52 27 | info@elkwelzijn.nl | www.elkwelzijn.nl

[Afmelden](#)

