



Beste <<Voornaam>>,

De één maakt zich vooral grote zorgen, de ander kijkt met hoop vooruit. Wat mij betreft is het er allebei: zorgen om de langer durende pandemie en het effect dat dit heeft op onze samenleving. Hoop, omdat juist nu verbinding nodig is en bezinning op hoe we samenleven. De pandemie werkt als een versterker en uitvergroter van wat er al was: tegenstellingen tussen groepen, zorgen over kwetsbare inwoners, de (te) grote focus op presteren, maar ook het feit dat de meeste mensen gewoon deugen en graag iets positief bijdragen, hulp bieden waar het kan.

We leven in een rijk land, misschien zijn we te veel gewend aan het idee van maakbaarheid? Het ongeduld begrijp ik, maar **stel je voor dat we ons richten op zin geven, in plaats van op je zin krijgen?**

Dat dat wat je doet, van waarde is voor jou en je omgeving. Ook als het tegenzit, als niet alles lukt, als je niet alle kansen kunt grijpen zoals je zou willen. Ruimte creëren, ook als niet alles kan en mag. We weten nog niet altijd hoe we dat kunnen doen.

Daarin zie ik een belangrijke rol voor ElkWelzijn, voor het sociaal werk. We staan dicht bij mensen in hun dagelijks leven en we ondersteunen wie dit nodig heeft. Het positieve wakkeren we aan: de verbinding, het gesprek, het plezier. Wij hebben hoop, wij hebben zorgen en wij hebben de energie voor 2022.

Veel goeds voor dit nieuw jaar gewenst!

Dorine Ottevanger
Directeur bestuurder

Terugblik 2021

Ons motto in 2021 was: Samen. Juist Nu. De rode draad in 2021 was dan ook de verdieping van samenwerken. We zijn meer gaan werken in netwerken, in ketens en meer op basis van inhoudelijke thema's. Met nieuwe partijen, zoals kunst en cultuurpartners. Door werkgroepen te koppelen aan inhoudelijke thema's, zoals 'rondkomen' of 'ouder worden'. We legden verbindingen tussen netwerken, zoals tussen het netwerk vrijwilligers en het sportplatform en het sociaal wijkteam. Veel van ons werk kon op een aangepaste, creatieve manier door gaan. [Bekijk alle hoogtepunten \(video\)](#)



Vooruitblik 2022

In 2022 ligt het accent op de blik vooruit, signaleren en aanzetten tot beweging en verandering. De aanhoudende pandemie met alle uitdagingen van dien vraagt om handelen en een visie op de langere termijn, met of zonder beperkingen. Wij zijn er, signaleren en bouwen van daaruit samen met inwoners en samenwerkingspartners aan een fijnere, verbonden samenleving. We zijn er nu en hebben de blik op wat er straks nodig is. Dat is de kracht van preventie. Ons motto voor 2022 is dan ook: Blik op de horizon.

Samenvatting activiteiten 2022

Ander nieuws

Vacature Wijkcoach

Per 1 februari 2022 is er een vacature bij ElkWelzijn voor een Wijkcoach voor 32 uur per week. Help jij vanuit deze rol om het maatschappelijk functioneren van



(kwetsbare) wijkbewoners, groepen en (buurt)netwerken te versterken? [Bekijk de vacature](#)

Vacature Vrijwillig buurtbemiddelaars

Januari is de maand van goede voornemens. Heb je weleens gedacht aan vrijwilligerswerk bij Buurtbemiddeling? ElkWelzijn is op zoek naar nieuwe vrijwilligers in de regio Zaltbommel, Maasdriel, Tiel en Neder Betuwe. [Bekijk de vrijwilligersvacature](#)



ElkWelzijn leert van jou!

In 2021 zijn we gestart met het bevragen van onze vrijwilligers, mensen die individuele ondersteuning ontvangen, jongeren, samenwerkingspartners en mensen die betrokken zijn bij een activiteit naar het contact met ons. [Wat wil jij aan ons kwijt?](#)



Maak kennis met: Frans en Karin

Frans en Karin zijn beiden vrijwilliger voor ElkWelzijn. Frans interviewt en schrijft, Karin fotografeert. Ze werken inmiddels 1,5 jaar samen en vormen een perfect duo. Als ElkWelzijn je vraagt of je je verhaal met ons wil delen, dan is de kans groot dat je Frans en Karin op bezoek krijgt. [Lees het interview](#)



Copyright © 2019

ElkWelzijn, Meerlaan 22 4103 XZ Culemborg
0345 - 51 52 27 | info@elkwelzijn.nl | www.elkwelzijn.nl

[Afmelden](#)



